

Giorgos Mastromanolis of Bob Vermaak

kasostours@gmail.com

Address: Panagia, Fri 858 00

Telephone: (0030) [697 397 3728](tel:6973973728) of 0031 (0)6-29036049



Ontdek Kasos

Kasos, dé unieke combinatie van echte Griekse gastvrijheid, verborgen schatten en oude tradities. Kasos is een goed bewaard geheim: het biedt je een onvergetelijke tijd.

Vluchten:

Reisorganisatie [TUI](#) biedt nu een wekelijkse vlucht naar Karpathos (vanaf Schiphol) aan. Je vliegt om 07.55 naar Karpathos waar je 12.55 uur (lokale tijd) aankomt. Daar kan je, nadat je de lunch in Pidagia (leuk stadje) hebt genuttigd de [Kasos Princess](#) nemen. De boot vertrekt om 18.45 naar Kasos waar je om 20.00 uur aankomt. De terugreis is ook op maandag. De Kasos Princess vertrekt om 08.00 uur. Je komt om 09.15 aan in Pigadia. Hier kan je ontbijten en de vlucht naar Schiphol vertrekt om 13.30 uur (lokale tijd). Je bent dan om 16.30 uur weer terug in Amsterdam.

Programma

1^e dag

Het eiland heet je welkom. Lees meer over deze betoverende ervaring in [Lychnari](#). De eigenaar van de geboekte accommodatie zal je met open armen ontvangen. Afhankelijk van de tijd die er de eerste dag over is: bezoek Fry en slenter door de kleine straatjes. Neem een raki bij Milos of een biertje bij Blue Mare.

2^{de} dag

Wakker worden met de ramen van je kamer open. De warme Griekse wind waait door je haren en het ontbijt wordt geserveerd. Nuttig het op je balkon en geniet van het uitzicht. Daarna staat de excursie naar het folkloristisch het eiland. In de middag kan je lekker zonnen op één van de stranden.

3^e dag

Uitslapen en lekker van de zon genieten op je balkon of op het strand. Een privé-tour naar een traditioneel Kasossiaans huis alwaar je meedoet aan een kookworkshop. Je leert hier typisch Kasossiaanse

gerechten maken. Uiteindelijk eet je je eigen gemaakte gerechten op en drink je lokale wijn tijdens een etentje in de tuin. Je proeft lokale kaas en een traditioneel toetje. Uiteraard praat je die avond mee over de "trots van Kasos", de ontwikkelingen in Griekenland en het leven.

4e dag

Smeer je alvast goed in! Na het ontbijt maak je een boottocht naar één van de allermooiste stranden van Griekenland. Armathia. Ooit was het een bewoond eiland met een spoorlijn en een café. Nu is het onbewoond maar het strand is adembenemend. Voor lekkere snacks wordt gezorgd.

5e dag

Na het ontbijt krijg je een rondleiding over het eiland. De bustour laat je de belangrijkste plekken zien (Poli, Agia Marina, herdenkingsplaats ter nagedachtenis aan de Holocaust en het vliegveld (een van de kleinste van Griekenland en de vlucht van Karpathos naar Kasos is de 3^{de} kortste van Europa). De tour eindigt op een van de mooiste stranden van de Libische zee: Helatros. Geloof het of niet maar als jij zwemt, wandelen de geiten over de kliffen. Je kan er een ouzo bestellen of een ander klein hapje bij. Bij deze trip is de lunch inbegrepen. Eindig deze middag bij Milos voor de ferry die aankomt. Dat blijft toch een van de hoogtepunten van de Griekenland-ervaring. De boot die aankomt en vertrekt!

6de dag

Je bent uitgenodigd voor een traditioneel ontbijt. Laat je verrassen! Daarna kan je het ontbijt er weer af fietsen en adviseren we je om Ammoua (doe hier een drankje!) en Antiperatos te bezoeken. Deze wegen zijn redelijk vlak. Je kan ook naar Poli fietsen en je kuiten laten werken door Agia Charalampos te bezoeken.

7de dag

De laatste dag: lekker ontbijten, nog één keer naar het strand van Emborios of naar Helatros. Neem lekkere olijfolie of lokale kaas mee naar huis. Bestel in de avond nog één keer de vangst van de dag of van die lekkere Chalki-garnaaltjes!

8ste dag

Vertrek met boot of vliegtuig.

Overige informatie & excursies

De dagtochten worden uitgevoerd met een bus voorzien van airco en een chauffeur. De lunches die

in het overzicht zijn overgenomen, zijn inclusief. Toegangsprijzen en lokale belasting zijn inbegrepen. Overige uitgaven zijn voor eigen rekening.

1. Olijfolie-workshop
2. Bezoek aan de schapsherder en kaas proeven
3. Bezoek aan de imker en honing proeven
4. Hoor het verhaal over de geschiedenis van de marine van Kasos. De heer Manolis Magiokinos neemt je mee en laat zien hoe houten schepen gemaakt werden.

Begeleiding

De begeleiding wordt verzorgd door lokale inwoners. Zij hebben de handen ineengeslagen om jou dé echte Griekse ervaring te laten beleven.

Accomodaties

- **Twee sterren accomodaties:** [Evita Village](#) in Fry of het [Aeriko hotel](#) in Arvanitochori (met zwembad/medio zomer 2021). Van 2 september tot 19 juli: € 980,-. Van 20 juli tot 1-september: € 1.100,-
- **Drie sterren accomodaties:** [Theoxenia Apartments](#) in Panagia of [Angelica's Rooms](#) in Fry. Van 2 september tot 19 juli: € 1.120. Van 20 juli tot 1 september € 1.260.



Heb je special wensen? Mail ons dan gerust!

